

# Spejdere sagde dav til afrikanske flygtninge

Af Jens Christian Bachmann

**SLAGELSE:** De er kommet hertil som flygtninge fra et land i kaos, og forleden sagde en flok unge fra 2. Hellig Anders Spejderne i Slagelse dav til unge fra Eritrea, som var inviteret til at se, hvad spejderlivet egentlig går ud på.

Det blev til en aften, hvor spejderne og flygtningene var sammen om en række samarbejdsøvelser.

- Noget af det, vi lavede, var helt ukendt for de unge fra Eritrea - til gengæld blev vores spejdere noget overraskede, da der skulle tændes bål. Det kan vores spejdere - og det kunne også eritreanerne. At tænde bål er i Eritrea meget centralt i den daglige livsførelse, fortæller gruppeleder Lone Frankel Goul.

Det var hende og gemalen Thomas - han er også gruppeleder i 2. Hellig Anders Spejderne - som via Røde Kors' Lily Bahnsen havde



Mellemfælles udveksling af ideer er ikke det værste, når flygtninge fra Eritrea og spejdere fra Slagelse er sammen om at løse opgaver i naturen. 2. Hellig Anders Spejderne havde forleden besøg af unge afrikansere, der er flygtet fra krig og undertrykkelse, og mødet gik så godt, lyder meldingen fra spejderne, at flere møder er på tapetet. Privatfoto

skabt kontakten til flygtningene fra Eritrea, og de to var ikke det mindste i tvivl, da de blev spurgt, om de havde lyst til at åbne dørene for de unge fra det afrikanske land.

## Til gavn for begge parter

- At tage ansvar - både lokalt, nationalt og globalt - er en meget vigtig del af det at

være spejder, så da vi hørte om muligheden for samarbejdet med flygtningene fra Eritrea sagde vi da ja med det samme, fortæller Lone Frankel Goul.

- Det var til gensidig gavn og glæde. Vores spejdere får indblik i andre menneskers liv og udfordringer, flygtningene får et afbræk i hverdagen, og begge får mulig-

hed for at lære hinanden bedre at kende - og lære nye ting, fortsætter gruppelederen.

Kommunikationen foregik på engelsk og med fagter - og gik så godt, at flere møder mellem flygtninge og spejdere er planlagt.

Sjællandske d. 20. juni 2015

Side 7.